



BATMAN

DE VLEERMUISMAN..!

80 cent BF. 12

CLASSICS

nummer 23

ALS IK WIL
DAT ROBIN
STERFT..

STERFT
HIJ!



DE
DOCHTER
VAN DE
DEMON

Tex Willer

**Groot formaat wildwestpaperbacks.
128blz. pure opwinding in woord en beeld
plus een interessant artikel
over de geschiedenis
van het ruige Amerika**



f1,25 per deel

Bfr. 18

BATMAN CLASSICS verschijnen eenmaal per maand. Copyright (c) 1972 National Periodical Publications Inc. Alle rechten voorbehouden. Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND N.V. Alleenverkoop in Nederland en België: N.V. Uitgeversmaatschappij CLASSICS NEDERLAND, Energiestraat 29, Postbus 5028, Naarden.
Printed in Italy - 1972.

't Is nacht!...een kleurrijk geklede figuur sluipt zachtjes door de schaduwen naar een kosthuis vlak bij de HUDSON UNIVERSITEIT! Vlug klautert hij tegen een regenpijp op....en pauzeert dan even bij een open raam....



Wie is dat? ...
Wie IS daar??



AARGH...!

SUPERSPANNENDE AVONTUREN MET AQUAMAN,
DE WACHTER DER WATEREN

Uren later...in de sjeke dak-flat in Gotham City, van de miljonair Bruce Wayne....

WEER niks! Niemand op de universiteit heeft Dick de laatste paar dagen gezien! Hij is verdwenen....en dan moeten er MOEILIKHEDEN zijn!

Neemt u me niet kwalijk, meneer Bruce....

Een boodschappenjongen heeft zojuist deze brief afgegeven.



De jonge meneer Dick..?

Ja, Alfred.... zoals ik al vreesde! Hij is gevangen....of nog ERGER!

Beste Batman,
We hebben ROBIN!
Red 'm als het je lukt!

Gevaar is niets vreemds voor de gevreesde Batman....want hij heeft zijn krachten, moed en intelligentie gemeten met de dodelijkste vijanden en de meest vindingrijke misdadigers.... en toch heeft geen enkele speurtocht hem dichterbij de dood gebracht dan die naar de....

DOCHTER VAN DE DEMON



Zeg al m'n afspraken af, Alfred!

Ik ben niet te bereiken....voor niemand!

Als Batman zijn pupil wil zoeken, zal Bruce Wayne met **VACANTIE** moeten!

Mag ik vragen, meneer, waar u eerst heengaat?



Ik wil een volledige analyse van dat briefje en de foto! Daarvoor heb ik de apparatuur in de **BATGROT** nodig!



Een snelle tocht naar een buiten in de voorstad, en dan...

Nu ik m'n ouderlijk huis zo **DONKER** ziezo dicht als een **KLUIS**....krijg ik de kouwe rillingen!

Misschien hadden Dick en ik 't fijne huis nooit moeten **VERLATEN**....



Maar de tijden veranderen, en de mensen moeten mée veranderen!

De oorspronkelijke geheime toegang naar de grot werkt nog **PERFEKTI**! Die heb ik **DUURZAAM** gemaakt...



....zoals ik **ALLES** duurzaam maakte....beginnend met de best beschikbare materialen en eindigend met 'n hoop zweet ---!

Welkom **THUIS**, Bruce Wayne.... of moet ik je aanspreken als **BATMAN??**

Bij het horen van die
ijzige, doordringende
stem, draait Batman
zich snel om, en....

Wie BEN
je? Hoe ben
je hier geko-
men?

In antwoord
op je vraag.... ik
ben tegenwoordig
bekend als RA'S AL
GHUL! Je zult me
heel veel
ZIEN!

En wat je TWEEDE vraag
betreft....dat was een simpel
geval van DEDUKTIE en
RESEARCH! Ik redeneerde
dat Batman erg RIJK
moest zijn!....

...en dat hij bepaal-
de soorten apparaten
moest hebben! Daarom
liet ik mijn organisatie
gewoon 'n onderzoek
instellen...

...en toen ontdekte
je dat alleen BRUCE
WAYNE gekocht had
wat BATMAN moest
hebben, nietwaar?
Okay...daar moet ik
wat aan
doen!

Ik snap niet dat
niemand dat al JAREN
geleden bedacht heeft!
Nou heb ik nog 'n dèr-
de vraag....de BE-
LANGRIJKSTE...

WAT
WIL JE
EIGEN-
LIJK...?

Ik wil....ik heb je HULP nodig!
M'n kind is ONTVOERD! Ik
kreeg deze foto via een
boodschapper!

Dat is
TALIA! Is
ZIJ je
dochter? *)

BESTE RA'S AL GHUL
WE HEBBEN JE
DOCHTER, RED HAAR
ALS HET JE LUKT

*) In de vorige aflevering van BATMAN
CLASSICS (nr.22) heeft Batman Talia's
leven gered....en in antwoord daarop redde
zij HEM, door de moordlustige DR.DARRK
te doden....ergens aan de Siberische spoor-
weg.



Weldra vliegt het
vreemde drietal
boven een
oceaan...



En in 't luxueuze toestel....

Jouw pupil en mijn dochter
verkeren in levensgevaar! Ze
kunnen zelfs al DOOD zijn,
Batman! En toch vertoon je
geen enkel teken van
OPWINDING....

Evenmin ben je
helemaal niet nieuws-
gierig naar mijn
nederig persoon.
Heb je geen
GEVOELENS?

Meer dan genoeg! Maar
het heeft geen enkele zin
als ik me door mijn gevoelens
laat overheersen....

....en zéker niet zolang er wèrk voor
de boeg is! Jarenlang oefende ik om me
te concentreren op waarmee ik bezig ben.

Láter huil
ik wel....als ik
MOET!

Huilen?
Ja, er
zijn wel
tranen in m'n
leven
geweest....

"Te beginnen met die zomeravond heel lang
geleden! M'n ouders en ikzelf als kind liepen
blij en tevreden van de bioskoop naar huis....
toen plotseling...."

Ik pik
die hals-
ketting die
je daar draagt,
dame!

Laat 'r
met RUST....
AAAAHI!

HELP!
POLITIE!
HELP!

Kop dicht,
dame! Kop DICHT!

Toe...
niet doen...

"In één enkel, schrijpend moment was mijn jeugd voorbij....vernietigd door de kogels van een gemene misdadiger...en ik bleef alleen achter...."



"Ik wist dat ik nooit meer rust zou kennen! Bij de stoffelijke overschotten van m'n ouders staande....deed ik een stille gelofte...."

"Ik zou hun dood wreken...ik zou mijn leven wijden aan een meedogenloze strijd tegen misdaad..."



"En dat heb ik gedaan! Als ik beseft had hoe moeilijk de taak was die ik mezelf had gesteld, dan had ik geaarzeld! Daar waren de lange uren in het lab...."



"En de even lange en onmenselijke uren in het gymnastieklokaal....elk denkbare soort kundigheid ontwikkelend...."



"Ik was nog niet oud genoeg om te stemmen...een toegewijde, bijna fanatieke jongeman..."



"...met een groot doel, maar niet in staat er vorm aan te geven. Toen, op een avond, vloog een vleermuis m'n raam binnen...."

"Dit is een voor-teken! Ik word een vleermuis!"

"Ik voelde dat misdadigers laf en bijgelovig waren...."



"...en ik redeneerde dat mijn vermomming hun de schrik om 't hart zou doen slaan...."

"Weldra werd ik gevreesd en gehaat.... precies zoals ik gehoopt had! En toen zag ik tijdens een circusvoorstelling een vreselijke herhaling van mijn eigen tragedie, toen een paar luchtakrobatendoodvielen..."



"...en een kleine, verschrikte jongen in rouw achterlieten! Ik werd koud bij de gedachte dat mijn leed niet alléén stond....en zelfs niet UNIEK was!"



"Ik keek naar de huilende jongen...en zag mezelf! Ik legde mijn hand op z'n schouder...en in die ene seconde werd er een verstandhouding tussen ons gesmeed...en 'n gemeenschappelijk doel."





"Het verlangen om het recht te laten zegevieren over diegenen voor wie het leven niet heilig is, zou voor een gewoon mens kunnen vervagen... maar voor BATMAN is er bijna dagelijks een herinnering aan de onmenselijkheid van de mens! Alleen DIT-MAAL heeft het veel dichterbij mijn HART toegeslagen."



Weldra zijn we in CALCUTTA! Stad van duizendvoudige ellende en miljoenen tranen! Achter elke deur loert iets gruwelijks....



'n Aalmoes! Om Allah's wil... 'n aalmoes!



'n Aalmoes, broeders?

Nee, ouwe! We komen némenniet GE-
VEN!

Geef je bedelnap....anders zal je onze tóórnen voelen!



Zulke dreigementen beloven iets slechts!



Geef je over! Want MIJN toorn is erger dan die van jullie!



AAIIIEEE!
Vanonder de heilige mantel komt 'n duivel uit de HEL....
BATMAN!

Stomme stokkezwaai-er! Jouw wapen doet me NIKSI

't Verhoogt alleen mijn WOEDE!



Ik wil INLICHTINGEN van je! Waar houdt de Broederschap van de Demon zich schuil?

Ik durf niet te antwoorden! De Broederschap zou me doden!



DWAASI! Dacht je dat ik dat dan NIET zou doen? Vertel op!

Sla me NIET....ASJEBLIEFT! De Broederschap verbergt zich aan 't eind van de Steeg der Weduwen!



Goed gedaan, detective!

't Was een grote gok...dat ik iemand zou vinden die de inlichtingen had! Gelukkig had ik succes!

De STEEG der WEDUWEN komt uit op deze weg!



Ik waarschuw je nog eens, ongelovig!.... De meester gaat VOOR!

RUSTIG, kerel! Ik probeer niet vóór te dringen!

Vergeving voor Ubu's toewijding!



Dat moet 't zijn! Zoals NAPOLEON eens in een privé-gesprek opmerkte....wachten is de medicijn van de ZWAKKEN!



Plotseling klinkt er een schor gebrul....en een glanzende luipaard springt op Batman af met schitterende, ontblote hoektanden....en naar bloed dorstende ogen!

Bijna zonder erbij na te denken, stoot Batman z'n elleboog in de keel van de woedende luipaard....en houdt z'n kaken zo open....



Al vallende doet Batman 'n stap opzij...en ontwijkt de achterpoten, die in de lucht klauwen, zonder z'n buik te kunnen openrijten....

En dan, tot in frakties van sekonden berekend, slingert Batman zich in en om de katachtige razernij heen.



...en eenmaal binnen de reikwijdte van de krabbende klauwen duwt Batman zijn elleboog DOOR....totdat....



Hijgend staat de vechter met de cape op, terwijl Ra's Al Ghul gelukwensen mompelt....

Uitstékend, detective!
Is er geen einde aan je moed?

Die luipaard was afgericht!



Iemand heeft 'm geleerd als BEWAKER op te treden!
De vraag is...wát moet er be-waakt worden! Er is niks hier behalve dat BUREAU!



En in dat bureau niks anders dan deze káárt!
'n Kaart van het Himalaja gebergte!



Hmm...daar is iets interessánts
....een vage KRAS op het papier....

...alsof iemand met een lange vinger-nagel een route aan-gegeven heeft!



Ik neem aan dat je wel een BERG EXPEDITIE kunt financieren? Zo niet, dan kan ik....

ALLICHT! We be-ginnen onmiddellijk!



Oh...voordat ik 't vergeet....
NA JOU!

DE NANDA DEVI BERG, EEN VAN DE MACHTIGE HIMALAJA'S,
RIJST VANUIT HET WOESTE LAND TUSSEN INDIA EN TIBET
8500 METER OP IN VRESELIJK KOUDE LUCHT! VERRADER-
LIJK, WOEST TERREIN...WAAR IEDER DIE 'T DURFT TE BE-
TREDEN SLECHTS 66N FOUT KAN MAKEN.....

NAAR DEZE NACHTMERRIE VAN VERNILENDE WIND
EN VERBLINDENDE SNEEUW TREKKEN BATMAN EN
Z'N BEIDE VREEMDE METGEZELLEN...

't Heeft een paar
dagen niet meer ge-
sneeuwd! 't Spoor is nog
duidelijk!

Jal De ontvoerders
hebben kennelijk jouw
pupil en mijn dochter
hier naar boven
gebracht!



Je moet
om verder
te gaan?
We kun-
nen hier
kampe-
ren.

Nee,
detective!
Hoewel ik
niet al je
talenten
bezit, ben
ik je gelij-
ke in uit-
houdingsver-
mogen.

Maar
geef me
een ogen-
blik om
rond---



...te kijken! Dit is een
schoonheid waar mijn
ziel op reageert....zo vol-
maakt, zo puur....zo
rein als mijn thuis
in de woës-

tijn! Ik ben be-
zeten door 'n lief-
de voor leegte en
verlatenheid!



Vertel later
je levensge-
schiedenis maar
....als de kinde-
ren in veilig-
heid zijn!

Deze steun-
punten voor voet
en hand zijn pas
kort geleden in
het ijs
uitgehakt.



Onze weg leidt naar
BOVEN....VER naar bo-
ven! We zullen snel moe-
ten klimmen, om voor
donker bij de
top te zijn!

Ik heb wel wat ervaring in
steilwand beklimmen! Ik
ga voorop....tenzij UBU
bezwaar heeft!

Ik voeg
me graag
naar je kun-
digheid, de-
tective!



Centimeter voor
centimeter beklim-
men ze de gavaar-
lijke wand, met
slechts een dun
touw en een snelle
duik naar de dood
tussen hen in!
Vingers en gezicht
raken gevoelloos en
de adem reutelt in
hun kelen.



Toch dwingen ze zichzelf verder te gaan! Batman vindt snel en zeker zijn weg.... niet wetend dat hij op de korrel wordt genomen!



Zonder waarschuwing weerkaatst 't geluid van een zwaar kaliber geweer door de spleten..

AAHH!

KPOW POW



Al Ghul is uitgeteld! En ik ben een volmaakt doelwit! Geen dekking... kan nergens heen....

Die sluipschutter zal wel gauw de juiste afstand vinden! De kogels komen al dichterbij!

SPANG



Ubu heeft zichzelf en Al Ghul op die richel gehesen.

Die zijn voorlopig in veiligheid.

Dat geeft MIJ de kans 'n krankzinnige POGING te wagen.... de enig MOGELIJKE!

Moet van deze TOWEN loskomen.



Daarna doe ik m'n zware JAK uit! Dat kan snelle bewegingen verhinderen.



...en als 't VALT, kan 't de moordenaar net dat ene moment afleiden, dat ik NODIG heb....

....om me AF te zetten.. en te springen!

KPOW



HIJ SLINGERT ZICH OVER DE IJSKOUDE KLOOF...IN EEN LAATSTE, WANHOPIGE POGING OM DE STEILE HELLING VIJF METER VERDEROP TE BEREIKEN...MET EEN MOORDENAAR V66R ZICH EN EEN GAPENDE ONDERGANG ONDER ZICH...!





Rook....van
kook-vuren,
denk ik! Nou
de afrekening...!

Heeft geen
zin ze in onzeker-
heid te laten!..ze nodi-
gen me zowat uit om
binnen te
komen...



...en aangezien
ik de halve we-
reld omgereisd
heb, zal ik die
uitnodiging
AAN-
NEMEN!

Er zijn
waarschijnlijk
wel 'n dozijn
geweren op
me gericht,
maar nie-
mand zal op
me schieten.

Ze willen
vast m'n
REAKTIE
zien!



'n HELICOP-
TER...natuurlijk!
Is logisch dat er
eentje in de buurt
zou zijn!

En ik kan
wel raden wie
de PASSAGIERS
zijn!

WUP
WUP
WUP
WUP
WUP

Batman doet of-ie de zaak al in kannen
en kruiken heeft! Hmmm....



Eindelijk sta ik
dan tegenover een
stel bona fide
Broeders van de De-
mon...die bewakertje
spelen!

Hoe teleurstellend! Ze zien
eruit als elke andere griezel die
z'n manhaftigheid wil bewijzen
met lawaaiige stokjes!

HALT,
indringer!
Stop....of
ik.....



Kalm, jochies! Zoals we allebei wel wé-
ten, durf je dat ding toch niet
te gebruiken!

Brutaalweg stapte Batman een in de rotsen uitgehouwen kamer binnen...



BATMAN!
Wat fijn je te
zien, vriend!

Van 't zelfde,
Robin!

STOPI
U kunt
niet...



Allicht kan
ik! Kijk maar!

Hoe hebben
ze je behandeld
jong?

Niet slecht!
't Eten is BAR...
maar de SFEER
is leuk! Nog
moelijkheden
gehad onder-
weg?



Ik mag niet moppe-
ren! Maar doe me 'n
LOL...als je wéér 's
door boeven ontvoerd
wordt...vraag ze dan
in AMERIKA te
blijven! Ik haát
lange reizen!



Op je KNIEËN, in-
dringer! De OPPÉ-
STE BROEDER
treedt binnen!

Of je 't GOED
VINDT OF NIET...
ik zal dat knielen
maar VER-
GETEN!

De laatste drie
dagen heb ik te
maken gehad met
moordenaars en
'n luipaard...



...ik heb m'n
knokkels stukge-
slagen op diverse
kinnen.... ik heb
'n berg beklom-
men en kogels
ontweken...

....dus heb ik
geen greintje
GEDULD meer
voor nep-
rituelen!



Ik heb zelfs helemaal geen geduld
OVER! PUNT
UIT! Je hebt me flink aan de tand gevoeld.... en je denkt zeker dat ik te stom ben om 't te begrijpen!

Denk je dat iemand met mijn opleiding niet kan zien wat er aan de **HAND** was?

Van 't begin af heb ik gezien dat de hele zaak gewoon flauwe kul was!



Ra's Al Ghul en z'n os van een bediende, die opdoken vlak nadat Robin verdwenen was....
DAT was 'n mopl

Dat was te vlug en 'n te groot toeval! Dan zou Al Ghul's verhaal, dat zijn dochter net zo verdwenen was, zelfs geen idiôot voor de gek gehouden hebben

En toen in Calcutta...zorgde Ubu er steeds uitgebreid voor dat zijn baas **VOOR** mij uitging....



....**BEHALVE** toen er gevaâr dreigde! **KONKLUSIE**....Ubu **WIST** dat die lui-paard daar wachtte!



En die **KAART** was wel het **TOPPUNT!** Ik vertelde een leugentje om bestwil....want er **WAS** geen vingernagel-kras op die kaart....

....en toch brachten Ubu en Al Ghul me naar deze berg....deze....van alle **DERTIEN** Himalaja's!



Ik ben 't praten beul! Ben je klaar, Robin?

Okay, Batman! Zullen we **BEGIN-NEN?**



En RAZERNIJ....tot nu toe strak
in toom gehouden...explodéért!



Dit zijn geen onmenselijke wezens! Er
is een plekje in hun hart dat geweld
VERACHT.....



...maar ze zijn een produkt van hun tijd,
net zoals jij! Ze zijn gevormd door de ver-
schrikkingen van drie oorlogen en diepe,
persoonlijke tragedie!

Dus smeult het geweld in hen...en als de
gelegenheid zich voordoet, kan 't worden tot
n ijzige, onbarmhartige wraákneming!



Je bende is UIT—
GESCHAKELD! Je he-
le vervloekte gespuis is
er geweest!

't Heeft geen zin dat
je je nog langer achter dat
masker verbergt! Da's een
armzalige vermomming voor
iemand zo groot en lelijk
als JIJ, Ubul!







Je zou toegestaan hebben dat ik GE-DOOD werd, als ik mezelf niet gered had! Je hebt wel erg veel moeite genomen voor een SPEL--LETJE!

GEEN spelletje, detective! Je bewonderenswaardige brein heeft alles berekend, behalve dan....



...dat mijn lieveling Talia van je houdt!

Mijn organisatie is GROOT! Ik overweeg me uit m'n zaken terug te trekken....

Ik moest mezelf ervan overtuigen dat je 'n waardige OP-VOLGER van me zou zijn! Een waardige SCHOON-ZOON!



Wie weet er nou precies wat Ra's Al Ghul en zijn lieflijke Talia nu weer van plan zijn?Zeker niet BATMAN! Maar daarover later MEER!

BATMAN EN ROBIN

Zou ROBIN.... de
levensvriend van Batman....
om de tuin geleid kunnen wor-
den door een bedrieger? Zou
de wonder-tiener nu heus ie-
mand anders aanvaarden in de
rol van de beroemde detec-
tive....en bovendien nog de
diepste geheimen van de BAT-
GROT verraden aan die bui-
tenstaander? Verbazingwek-
kend als 't moge lijken.... dit
zijn de ongelooflijke gebeur-
tenissen die zich voordoen in
het verhaal over de

NAMAAK BATMAN!

Hier is
BATMAN,
Robin....
HELP me!
Die hitte is onver-
dragelijk!

Hij is een
bedrieger! IK ben
de ECHTE
BATMAN!

???

HOOFD STRAAT

Er hangt een dichte mist boven het land als 't Batvliegtuig met z'n beroemde passagier Batman, na een verre opdracht, naar Gotham City vliegt....



Plotseling....



Die BERG!....
Had ik niet gezien! Oooh!

'n Paar uur later....

W-Wat is er GEBEURD?....Oh, ja...nu weet ik 't weer....wat een bof dat ik nog leef! Maar m'n benen...kan ik niet bewegen....moet 'n radioboodschap uitzenden!



En op dat zelfde moment, alsof het lot 't zo beschikt had, vinden we in een hut onderaan de berg....

Ik hoop dat 't apparaat nog werkt....

Hier is BATMAN! Vliegtuig is verongelukt....tegen de Fuller Berg gevlogen! Ik ben gewond....heb hulp nodig!



Ik zal voor de gein 's luisteren wat de smerissen te vertellen hebben, en hoever ze staan met hun zoeken naar ons! HAHA....ze vinden ons nooit in deze....
HEE....LUISTER 's! 't Signaal is wel zwak....maar ik kan 't toch net horen!



Hier is BATMAN.... Vliegtuig is verongelukt....tegen de Fuller Berg gevlogen!

OE!! Dat duurt DAGEN.... voordat er hulp voor 'm kan komen. Dan is 't NOU onze kans om naar Gotham City te gaan en gauw wat kraakjes te zetten!

Hmm.... geen slecht idee, Vis! Er zullen heel wat smerissen in die reddingsploeg voor Batman zitten.... dan hebben we vrij spel!

Ik ben gewond... heb hulp nodig!



En zo, wat later in Gotham City....

Zeg, Vis... ik heb sedert onze terugkeer in de stad alle kranten doorgekeken, en geen enkele vermeldt Batmans ONGELUK!

Ja...dat heb ik gemerkt! En op de radio is 't net zó.... geen wóórd! We hebben zelfs een nog beter zaakje aangeboord dan we dachten!



Weet je nog hoe zwak Batmans noodsignaal was? En we zaten niet eens zo ver van de plek waar-ie neergestort was! Ik geloof dat z'n signaal nooit verder gekomen is...en dat wij de enigen zijn die 't gehoord hebben!

Dan weten dus WIJ alleen dat Batman gewond is en op 'n berg geïsoleerd zit....



Denk 's aan....geen Batman meer! Wat kunnen we dan een ZAAKJES doen! Wanneer starten we?

Kalm aan, Gimlet! Vroeg of laat zullen ze Batman MISSEN ...en dan zullen de smerissen DUBBELE voorzorg tegen de misdaad nemen! Was er maar een manier om te....zeg, WACHT 's even! Ik HEB 't! Als een van ons nou 's de plaats van Batman innam....dan zouden de smerissen 'm NOOIT missen!



Wat later....

Daar is-ie, Vis.... Harry Larson! Hij zat gelijk met mij in de staats-gevangenis!

Hmm...ja, hij HEEFT 't postuur van Batman! Maar 't is GEK....z'n GEZICHT doet me OOK aan iemand denken....

Oh, jazerker....! Nou weet ik 't weer! Jouw makker Larson is 't evenbeeld van BRUCE WAYNE, die rijke playboy! HA-HA....en dan HIJ uitgerekend met 't postuur van Batman! Kom mee.... we gaan een praatje met hem maken!



Maar als Bendeleider "Vis" Frye z'n plannen uitvoer probeert te leggen....

BAH! Geen enkele van jullie komt overeen met de maten van Batman! En jij HELEMAAL niet, Gimlet! Vooruit, kom eruit!

Hoor 's, Vis.... ik bedenk me net welke knaap geschikt zou zijn voor dit karwei! Hij is precies van Batmans postuur.... Laten we 'm meteen gaan opzoeken!



Ja, ja! Het noodlot speelt de bemantelde misdaadbestrijder nog steeds parten....waardoor hij ongetwijfeld te recht zal komen in een van de meest gecompliceerde situaties van zijn loopbaan....

Ik weet er alles van, dat je nu op 't rechte pad bent, Harry, maar je kan beter doen wat we zeggen.... anders zorgen we ervoor dat je baas en al je nieuwe vrienden te weten komen dat je 'n ex-gevangene bent!

Ik heb zo hard gewerkt om een nieuw leven op te bouwen....en nou wil je dat vernietigen.... In orde, Frye... ik doe met je mee.... maar alleen voor deze ene keer!

Later, in de schuilplaats van de misdadigers, een vreemd tafereel....

Volmaakt! Perfect! Jij zou overal voor BATMAN kunnen doorgaan, Harry!

Ja! 't Is bijna TE realistisch! 't Maakt me gewoon nerveus alleen maar bij 'm in de BUURT te zijn!



En die avond.....

We willen dat de politie weet dat Batman weer aan 't werk is....en dan kunnen we tegelijkertijd m'n vijanden, de Carter bende, zien kwijt te raken! Ze zijn net met een karweitje bezig! Ga ze pakken, Harry!

Ik zie ze...en van wat ik gelezen heb, zou de echte Batman vermoedelijk aan deze kabel naar beneden zwaaien! Daar GAAT-ie!

Maar er is MEER nodig dan een kostuum om de grote detective na te apen....want als de bedrieger naar beneden springt...

Da's BATMAN!

Hij heeft z'n afstand verkeerd geschat en stort neer! Maar ik neem geen risico.... ik smeer 'm hier in elk geval vandaan!



Naderhand....als een stel machtige koplampen de duisternis aan de waterkant doorboort.....

Ik begrijp 't niet, Alfred! Batman had gisteren al terug moeten zijn, en er is nog steeds geen taal of teken van 'm!

Maak u geen zorgen, meneer Robin....in al die jaren dat ik zijn butler geweest ben, heeft-ie nooit....OH! Stop, meneer Robin! Daar ligt een lichaam aan de havenkant!



Da's BATMAN! Hij moet bewusteloos geslagen zijn terwijl-ie in gevecht was met een stel onderwereld-schooiers!

Ik ben zo bij je, Alfred! We zullen 'm naar de BAT-MOBIEL dragen en 'm naar huis rijden!



Een poosje later, in het grote buiten dat 't huis is van de rijke Bruce Wayne en zijn jonge pupil DICK GRAYSON....

Ik zal zijn masker afdoen....dan kan-ie makkelijker ademen en...hij doet z'n ogen open!

Meneer Bruce! Hoe voelt u zich?



Waar.... ben ik? Wie zijn jullie twee?

Die klap op z'n hoofd moet een tijdelijk geheugenverlies veroorzaakt hebben! We moeten 'm helpen 't terug te krijgen, Alfred! IK ben 't, Bruce....je pupil.... Dick Grayson! En je butler Alfred! Herken je ons niet?





Zeg alleen maar je naam een aantal keren
....BRUCE WAYNE.....en dan zal je gehe-
gen wel weer terugkomen!

Ik neem 'm mee naar de
trofeeënkamer in de BAT-
GROT....die omgeving zal
'm wel helpen!

Ik kan me-
niks herinne-
ren! Maar de
butler en de jon-
gen herkennen me.
Dan moet ik wel
zijn die ze zeg-
gen....Bruce Wayne!



Hier zijn de tro-
feeën die we als Bat-
man en Robin ver-
zamelend hebben! Her-
inner je je de reuzen-
cent? Vorige week nog
moest-ie verplaatst wor-
den....en jij was de
enige met genoeg kracht
om dat te
doen!

't Schijnt dat ik
Bruce Wayne ben....
en ook nog 'n per-
soon genaamd
BATMAN! Enfin,
laat ik mezelf
maar aanvaarden!

Eh....ja....ik her-
inner 't me....eh...
ROBIN!



GOEDZO! Ik wist wel dat je je
de dingen zou herinneren als je
eenmaal in de Batgrot zou
zijn! En over herinne-
ren gesproken....toen
je de vorige week
wegging, vloog je het
BATVLEGTUIG! Maar
waar is...oh-oh....da's
een politie-oproep!
Kom mee!

Alle
wagens
moeten
naar het
GOTHAM
AUDITORIUM
!!!

*Minuten later, in het
Gotham Auditorium....*

Iemand heeft ons in de
smiezen gekregen en alarm
geslagen, Vis! Misschien
komt Batman nou wel!
Ha, ha!



Sta niet zo te klungelen....en gooi
die schakelaar om! Deze krachtige
electro-magneet zal alle kostbare ou-
de ijzeren munten in onze
schoot trekken!



En als de stroom wordt ingeschakeld....

M'n kostbare stukken! Ze
vliegen regelrecht in han-
den van die oplichters!

De mijne ook!
Maar ze zullen ze niet
LANG hebben! Daar
komt BATMAN!



En dan....

Batman lijkt nog
wat geschokt! Maar al-
leen die schurken vangen
zou z'n zelfvertrouwen
moeten terugbrengen... Ik
hou hiervandaan wel een
oogje op 'm!





Intussen, in de Batgrot....



Grote genade! De afdruk die ik maanden geleden van Batmans beet heb gemaakt op deze leren riem.....en die andere die hij vanmorgen na het ontbijt in een stuk brood achterliet.....zijn **VERSCHILLEND!** Kan.....kan ik soms door een bedrieger op de hak genomen zijn?



Allicht... 't past allemaal in elkaar! Hij heeft nooit uitgelegd wat er met het Batvliegtuig gebeurd is.....en dan dat krachtsverlies van 'm! 't is haast onmogelijk dat-ie ZO op Bruce lijkt en toch niet **ECHT** is! Maar ik moet **ZEKERHEID** hebben.....



Maar op dat zelfde moment, in een ander deel van de stad....

Nadat die geïmproviseerde slee me beneden de sneeuwgrens gebracht had, was ik nauwelijks in staat mezelf naar Gotham City te slepen! Ik heb hulp nodig, maar moet voorlopig m'n terugkeer nog even geheimhouden!



Maar meteen.....

Aha! Nou hebben we je eindelijk te pakken, Harry! En nou zal je voor dat dubbelspel boeten!



Ik ben nog te zwak om ze af te weren! Maar ze denken dat ik de namaak-Batman ben! Dan kan ik te weten komen wat hier allemaal achter zit!

Veldra, in de schuilplaats van de bende....

Jij dacht zeker dat je je rol van Batman kon gebruiken om van ons af te komen, hè? Enfin, aangezien ik je die rol gegeven heb, Harry Larson, zal ik 'm ook terugnemen! En je tegelijk vernietigen!

Neem liever z'n masker af, Vis! Er is altijd het risico dat we de **ECHTE** Batman te grazen hebben!

Ze gaan m'n masker afdoen....en ik ben niet in staat wat te doen...



Nee...dat is Harry Larson well! Nou, zet ik 'm z'n masker weer OPI! Ik wil dat-ie 'm aanheeft als ze hem vinden!

't is....'t is verbazingwekkend! Die Larson....die de nep-Batman is..... moet ook op **BRUCE WAYNE** lijken!



KORT DAARNA....

Als we dit reuzen-zoeklicht aansteken, zal de vreselijke hitte de touwen verbranden ...zodat 't zal lijken of-ie van dat gebouw afgevallen en op die lamp terechtgekomen is!

Ik snap 't, Vis! En de hitte zal óók Harry's GEZICHT vernietigen....zodat, als-ie gevonden wordt, de mensen zullen denken dat de échte Batman dood is!

Okay, Gimlet... schakel maar in!

Hmmpff...Ik kan de hitte van die 100.000 WATT lamp al voelen ...! Dat kan ik niet langer dan een paar minuten overleven. Maar als ik m'n armen 'n beetje kan uitspreiden....ah!....nou maak ik een silhouet dat me kan redden!



ROBIN! De hemel zij dank dat je op 't Bat-signaal reageerde! Nu kunnen we....ROBIN! W-Wat IS er?

Je hebt me 'n poosje voor de gek kunnen houden.... maar nou kèn ik je, HARRY LARSON! Dit is waarschijnlijk een list om me aan je makers in handen te spelen!



Sekonden later....

Ha, ha....Harry Larson heeft een prachtige Batman-rol gespeeld, niet Vis?

Ik zag het Bat-signaal en... wacht 's even! Da's Vis Frye met Gimlet Hawkins....die 't hebben over een zekere Harry Larson! Dan waren m'n vermoedens TOCH juist....er IS een nep-Batman!



ROBIN! ROBIN! Niet weggaan!

Hij heeft me de rug toegekeerd!... Hij denkt dat ik de NAMAAK-BATMAN ben...en deze hitte....kan ik niet veel langer overleven!



MAAR DAN...

Wacht! Die figuur...die daar op me neerdaalt.... DAT is de namaak! Nou ben ik er helemaal geweest....hij heeft een ontbloot mes in z'n hand...en ik ben hulpeloos!



Maar heel verrassend....

Hè...? Hij heeft mijn touwen doorsgesneden! Ik ben vrij.... Nu kan ik....maar wacht's! Hij heeft zijn evenwicht verloren en valt op de hoogspanningsdraden!



Even later....

Ik zag wat er gebeurde! Maar ik ben in verwarring! Ben jij ECHT Batman, of....

Ja, Robin...en als we naar de Batgrotteruggaan, zal ik het bewijzen! Maar de namaak-Batman....is levend verbrand door die draden....z'n gezicht is totaal onherkenbaar! Hij gaf zijn leven om het mijne te redden!



En dus, wat later, in de Batgrot...

Vis en zijn bende zijn nu in handen van de politie! Wat raar....ze blijven maar volhouden dat Harry Larson zich tegen hen gekeerd had....en ze in de rol van Batman had aangevallen! Denk je dat-ie HEUS veronderstelde dat-ie BATMAN was...?



Daar zullen we nooit achter komen, Batman! Maar ik herinner me dat-ie zei....nadat hij op z'n hoofd geslagen was: "Nu weet ik echt wie ik ben!"

Dan moet-ie gebruik gemaakt hebben van de kans die het lot hem gaf, om aan de zijde van 't RECHT te strijden!



Bij GROENE LANTAARN



gaat je een licht op

Voor maar 80 cent





**hij handhaaft
orde en rust
in de
jungle**

KORAK

de zoon van Tarzan

**KO
RAK**
CLASSICS

80 cent
België
12 frank

Wie is deze meneer?

Naam: Clark Kent. **Beroep:** verslaggever. **Karakter:** verlegen.

Maar...zodra hij uit zijn konfektiepakje stapt beter bekend, geroemd en gevierd als S U P E R M A N!

De volmaakte stripheld, die voor geen enkel avontuur terugschrikt en moeiteloos de verbijsterendste dingen doet.

Hou 'm te vriend. Lees

SUPERMAN Classics.

Steeds weer nieuwe avonturen.



SUPERMAN